



Buddha's døtre viser film m. Jetsunma Tenzin Palmo: *Women, Buddhism and Equality* Søndag d. 26. maj kl. 15.30 - 18

Film om den kvindelige mester Tenzin Palmo:

Jetsunma Tenzin Palmo, født i 1943, er opvokset i London og blev buddhist, mens hun stadig var i teenageårene. I en alder af tyve rejste hun til Indien og blev en af de første vesterlændinge, der blev ordineret som buddhistisk nonne (i 1973).

Den internationale bestseller *En Hule i Sneen*, fortæller især om hendes tolv års retreat i en grotte i 4000 m højde i Himalaya, som hun gerne ville have fortsat med.

Med stor opmærksomhed og omsorg for de buddhistiske nonners ofte ringe mulighed for uddannelse og udvikling, etablerede hun Dongyu Gatsal Ling nonnekloster i Nordindien, hvor ca. 120 tibetanske og andre nonner nu får højere buddhistiske uddannelser som yoginier og 'Togdenmas'.

I 2008 fik hun titlen
Jetsunma (ærværdige
Mester)

I 2023 var Jetsun Palmo på
BBC's liste over de 100
mest bemærkelsesværdige
kvinder i verden.

en

Om Buddhas døtre:

Buddhas døtres aktiviteter handler om at vægte feminin energi, og er for både kvinder, mænd og andre.

Der vil især være inspirerende undervisning oftest med kvindelige Dharma-lærere, mest via film og/eller undervisning, der highlighter kvindelige aspekter af buddhismen eller gennem anden relevant spirituel inspiration.



Aktiviteterne:

vil ofte bestå af videooplæg evt. med efterfølgende meditation og som regel også med tid til dialog - en søndag pr. måned kl. 15.30 - 18

Sidste gang inden sommerferien:
Søndag d. 23. juni kl. 15.30 - 18

Deltagerpris: 50 kr.
Støttemedlemmer 40 kr.
(eller betal hvad du har råd til)

Ingen tilmelding